

10 september 2023

Naar Rwanda!

In mei is Fynn samen met zijn familie naar Rwanda geweest. Het was een prachtige reis! 😍 Vol ontroerende momenten en waarbij veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Ook was het heel indrukwekkend om te zien hoeveel het uitmaakt voor de dove kinderen en hun families dat ze hulp krijgen. De avonturen van Fynn & zijn familie zijn terug te lezen op Polarsteps:



<https://www.polarsteps.com/RebeccadeJonge/7037879-rwanda?s=EEB756CB-6D70-40A9-976E-6F3726F6EE9B>

Ook hebben ze naar aanleiding van hun reis een filmpje gemaakt:

<https://www.youtube.com/watch?v=gBCLM6yyezk>



Damloop by Night

De NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) bestaat 70



jaar en om dit te vieren doen de medewerkers en vrienden van de NSDSK mee aan de “Damloop by Night”. Zij zamelen met hardlopen geld in voor de Fynn Foundation. Het idee om geld in te zamelen voor de Fynn Foundation kwam van Ernest Müter, de bestuurder, die eind vorig jaar plotseling is overleden. We zijn de NSDSK ongelooflijk dankbaar voor dit mooie initiatief! Fynn’s papa, mama en tante doen ook

mee. Voor wie wil sponsoren: <https://www.geef.nl/nl/actie/damloop-by-night-de-fynn-foundation/teamleden> Meer weten over de NSDSK? <https://www.nsdsk.nl>

#EveryChildAFamily

Voor de zomer hebben we de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily ondertekend. Daarmee hebben we ons aangesloten bij een groeiende beweging van Nederlandse particuliere initiatieven die zich inzetten om kinderen bij hun familie te laten opgroeien. Zoals jullie weten sponsoren we nu negen kinderen in Nyabihu, waarbij de kinderen intern gaan. Dit is een mooie stap voorwaarts omdat deze kinderen anders niet naar school hadden gekund. Maar hoe mooi zou het zijn als dove kinderen naar school kunnen en tegelijkertijd bij hun familie kunnen blijven wonen? De scholen in Rwanda zijn hier echter (nog) niet klaar voor. Samen met Elie & zijn team van “Inclusive Rwanda” en met “Wilde Ganzen” gaan we de uitdaging aan om op een aantal scholen de leerkrachten te helpen (onder meer door ze gebarentaal te leren), zodat de dove kinderen in de buurt hier naar school kunnen gaan.



Gorilla's Coffee 🐼

In Rwanda hebben Fynn's ouders de lekkerste koffiebonen *ever* ontdekt en hier een koffer vol van meegenomen. Wil je deze (h)eerlijke koffie ook proeven? Een pak van 500 gram is € 9,25 en 1000 gram is € 17,95 (hiervan gaat de volledige opbrengst naar de "Fynn Foundation").

Homemade limoncello ❤️

Fynn heeft samen met zijn moeder & Roos overheerlijke limoncello gemaakt volgens een authentiek Italiaans recept. Limoncello is geliefd over heel de wereld en je kunt er zomerse cocktails mee maken door het te schenken met prosecco, ijs en schijfjes citroen of limoen. Een flesje van bijna 300 ml is € 12,50 (daarvan gaat € 5,50 naar de "Fynn Foundation"). Als je Gorilla's Coffee en/ of limoncello wilt, stuur dan een berichtje naar Rebecca (rebecca@fynnfoundation.nl).

Een heel fijne nazomer allemaal! 🌻 🌴